

### Optie 3

Monoloog – Jou

*Cat begint Alice te verliezen aan drugs en alcohol. Wanhopig spreekt ze tot Alice, maar zou het nog nut hebben?*

Jezus Alice, kan je me nog zien, horen, voelen? Ik heb jou altijd gezien, altijd gehoord, altijd gevoeld. Maar nu...ik zie je niet meer, er is geen verbintenis meer. M'n hele fucking leven had ik geen verbintenis. Liefde was er wel.....verkeerde liefde....geen echte liefde, alleen lichamelijke...

Ik kan zijn handen nog steeds op me voelen, ik proef zijn smaak nog steeds in mijn mond en ik wordt er ziek van!

Ik ben zolang bang geweest voor liefde, voor lichamelijkheid

Ik sloot me af, verborg mezelf uit schuld, uit schaamte, angst

Maar toen was jij daar Alice. Ik zag je, ik hoorde je, ik begreep je.

En jij begreep mij, een verbintenis die ik nooit dacht te kunnen hebben.

Jij had jezelf ook lang verborgen, uit schuld, schaamte en angst. Jij had ook verdriet.

Hoe vaker ik je zag, hoe vaker ik je wilde zien, je wilde horen, je wilde begrijpen.

Ik begon van je te houden, een liefde die ik nooit dacht te kunnen hebben, waar ik opeens niet meer bang voor was. Een liefde waar ik opeens voor wilde leven, die mij heel maakte.

De liefde had me volledig in bezit, jij had me volledig in je bezit.

Ik wilde je voelen. Ik wilde je ruiken. Ik wilde je proeven. Ik wilde jouw huid tegen de mijne.

Ik wilde jouw lippen zachtjes op de mijne. Ik wilde jouw armen liefkozend om mij heen.

Ik wilde jou Alice, ik wilde je ziel en je lichaam, je lust en je leven, ik wilde jou Alice

Maar ik zie je niet meer, ik kan je niet meer zien, niet meer horen

Had ik die drugs maar nooit gegeven, ze hebben je veranderd, verdraaid

Je bent volledig in bezit van XTC, MDMA, Wiet, Hasj dat is het enige waar jij nog voor leeft

Waar is het misgegaan

Het was allemaal gewoon goed, mooi, geweldig.

Af en toe een pilletje, een snuifje, een beetje roken

Het was gewoon 'gewoon'

Maar toen werd het meer en meer en meer. Je veranderde zo snel, zo plots

Het gebeurde gewoon, je slipte door m'n vingers

Mijn hart klopte voor jou Alice, je bent de enige voor wie ik nog leef

Maar jouw hart klopt niet voor mij, die klopt godverdomme alleen nog voor drugs en alcohol

Waar ben je Alice, lieve Alice die me begrijpt die om me lacht om wie ik lach.

De Alice die mij weer liet leven, ik hou van die Alice, maar niet van jou, niet van jou.