

Auditie monoloog meiden

Ik heb het uitgemaakt. Het is beter zo. Jullie hebben gelijk. Hij past niet bij mij. Hij is ouder. Hij rookt. Rijdt een opgevoerde brommer. Ik heb één keer achterop gezeten; stevig vastgehouden. We gingen naar het meer. Had hij daar champagne verstoppt.

Hij komt er wel overheen denk ik; er zijn genoeg meisjes die met hem naar het meer willen.

Ik heb het net vanmiddag uitgemaakt. Toen we op het strand lagen. Hij moest huilen, kun je het je voorstellen? Zo'n stoere jongen.

Weet je wat hij zei? Hij zei dat alle ouders hun kinderen het leven schenken. Behalve jullie. Jullie willen mijn leven zelf houden. Dat zei hij. Hij zei ook: jouw ouders weten niet hoe het is om kapot te gaan van liefde. Om te branden van verlangen. Hij zei tegen mij: als je nu gaat word jij net zo. Zie je dat hij best slim is?

Jullie weten altijd wat goed voor me is. Jullie zijn het altijd met elkaar eens. Klaas en ik, wij hadden altijd ruzie. Maar daarna maakten we het weer goed. Ik zie jullie nooit lachen. Jullie raken elkaar nooit aan. Is dat het perfecte huwelijk?

Ik heb het dus uitgemaakt. Maar één ding vraag ik jullie:

Als ik ooit weer verliefd wordt, dan wil ik de stomste fouten maken die een mens kan maken, mijn hart breken in duizend scherven, spijt krijgen van alles wat ik doe. Maar ook liefhebben tot in mijn tenen. En leven.

Want het zijn mijn fouten, het is mijn hart, mijn spijt. Mijn leven.