

Auditie monoloog jongens

Situatie: Het personage is woedend dat hij uit de groep is gezet door de regisseuse (dat is ook een klasgenoot) en zweert wraak.

Hoe durft ze? Hoe durven zij me allemaal zo aan de kant te zetten? Ik ben overduidelijk de beste speler in de hele groep maar ik, ik ben degene die weg moet. "Je let niet op de andere spelers" nee, zij letten niet op mij! Ik ben de hoofdrolspeler dus iedereen moet zich aan mij aanpassen, ik niet aan hen. Ik heb zo mijn best gedaan, al mijn uren hierin gestoken, rekwisieten gekocht, kleding gekocht, allemaal voor niks. En dan moet precies hij, die niemand kent, opeens de hoofdrol overnemen? Pfft, succes. Hij gaat het helemaal verpesten. En als hij om een of andere reden wel zijn tekst blijkt te kennen dan zal ik er persoonlijk voor zorgen dat ie het verpest. Ja. Dat ga ik doen. Ik ga ervoor zorgen dat de show misgaat. Wat zal ik doen? Mijn vader inschakelen? De rector alles vertellen? Nee dat werkt niet. Ik weet het! Hierdoor zullen ze het weten. Oh, wat zullen ze een spijt krijgen.